

8

165

N<sup>o</sup> 35

# Pigen fra Hidalgo-Fyret

■ ■ ■

En ung Irlænders Æventyr i Kolonierne

■ ■ ■

## PERSONERNE:

Fyrmesteren .....	Hr. Rasmus Ottesen
„Pigen fra Hidalgo-Fyret“ .....	Frk. Emilie Sannom
Kroejeren .....	Hr. P. S. Andersen
Gaardejeren .....	Hr. Ch. Løwaas
Hans Kone .....	Fru Birkerod Schiwe
Tom, deres Søn .....	Hr. Emanuel Gregers



Paa en af de smaa Øer ved Irlands Kyst lever Tom med sine gamle Forældre. Han lever Landboernes nøgterne Liv, den ene Dag gaar som den anden. En Dag, da han læser i Avisen om den nye Verden, griber Udlængslen ham, og trods Forældrenes Bønner giver han sig Æventyret i Vold og rejser til det store, fremmede Land mod Vest. Han er saa heldig straks at faa Ansættelse paa Toldkontoret i en af sit Moderlands Kolonier derovre. Dog synes han, at Livet er saa nogenlunde som hjemme. Da staar han pludselig en Dag Ansigt til Ansigt med den største Chance i sit Liv. Der er kommet Telegram fra Regeringen, „at der, uden at man kan begribe hvorledes, indsmugles Masser af farligt Sprængstof i Landet. Man har set mistænkelige Skibe i Nærheden af Hídalgo-fyret ellers vides intet.“

For Paagribelsen af Smuglerne udsættes der en Belønning paa 3000 Dollars, og Tom faar Tilladelse til at tage af Sted for om muligt at finde Gaadens Løsning. Inden han begiver sig ud paa den farlige Ekspedition, afsender han et beroligende Brev til sine gamle Forældre.

Hídalgo-fyret, som Skibene er set i Nærheden af, ligger ikke langt fra Land og betjenes af Fyrmesteren og „Pigen fra Hídalgo-fyret“. Ved det nærmeste Landingssted ligger der en Kro og en Mølle, der begge ejes af den samme Mand. Efter at denne gennem en Kikkert har observeret Signal fra Fyret, sejler han om Natten ud til Fyret, hvor han modtages af Fyrmesteren og „Pigen fra Hídalgo-fyret“. Fyrmesteren gaar ombord til sin Ven Kroejereren og beordrer Pigen op at passe Fyret, medens de i deres rummelige Baad begiver sig ud paa Smuglerfærd. Det viser sig nu, at Fyret og Møllen er Gemmestedet for det farlige Sprængstof, og at Fyrmesteren og Kroejereren har lavet sig en god, men farlig Biforretning. Efter at have fuldendt Nat-



tens Gerning gaar Kroejeren i Land for at se til sin anden Forretning: Kroen.

Imidlertid er Tom ankommet til Møllen, hvor han faar Mistanke til Kroejeren ved at se hans mystiske Besøg i Møllen, for at udslette Sporene af Sprængstoffet. Han beslutter at udspionere denne fordægtige Mand, der nok kunde se ud til at være andet



end Kroejer, og søger derfor Ansættelse i Kroen og faar den. Tom staar allerede bag Skænken og iagttager det brogede Liv, der rører sig i Kroen, da Fyrmesteren og Pigen fra Hialgofyret kommer ind i Skænkestuen for at hente Proviant til Fyret. Smuglerne faar nemlig Tillid til den raske unge Mand og beslutter at lade ham hjælpe dem de-



res Proviant ud paa Fyret. Tom tror allerede, at han staar ved sine Drømmes Maal at komme ud paa Fyret, og beslutter hemmeligt at sende et Brev med en Rytter til Toldkontoret. I Brevet staar: Naar jeg blinker mod Land med Fyret send da Toldsoldater. Men „Pigen“ belurer og angiver ham til Fyrmesteren og Kroejeren. Tom skuffes, da han bliver ladet alene tilbage paa Strandbredden, og det bestyrker yderligere hans Mistanke til Fyrmesteren og Kroejeren. Mens disse skjuler Sprængstoffet i Fyrkælderens, beslutter Tom selv at ro ud paa Fyret, han vil se, hvad der foregaar derude, selv om det skal koste hans Liv. Han ror derud i en lille Jolle og det lykkes ham virkelig ubemærket at naa Fyret og at snige sig forsigtigt op paa selve Fyrtaarnet. Mens han spekulerer paa en Udvej til at finde Beviserne for Smuglingen, finder han i sin Lomme det Brev fra sine Forældre, han lige har modtaget i Kroen, hvori de skriver, at de snart maa sælge deres lille Gaard og gaa paa Fattiggaarden.

Pludselig bliver Brevet taget ud af Hænderne paa ham og Pigen fra Hidalgo fyret, der skal op og tænde Fyret, staar ved hans Side. For anden Gang har Pigen set ham i en mistænkelig Situation. Han ved hverken ud eller ind og anser sig for fortabt, hvis hun angiver ham for de to farlige Smuglere. Pigen, som allerede har besluttet at overgive ham i Smuglernes Hænder, vil dog først se det mistænkelige Brev og hvad skildrer hendes Forbavselse, da hun ser, at det er et ganske uskyldigt Brev fra Toms gamle Moder. Den Længsel efter Sønnen, der lyser gennem hver Linie i Moderens Brev bevæger den unge Kvinde dybt; den Skal af Letsind og Raahed, der har dækket hendes oprindelige gode Natur sprænges og en varm Bølge af Godhed stiger op fra hendes Sjæls Dybde og bringer hende til at se med Afsky paa sine tidligere Kammerater. Hun beslutter sig til at hjælpe Tom og denne, hvis Forbavselse er stor, da han i den unge Kvinde i Stedet for en Fjende finder en god Ven, er fra dette Øjeblik sikker paa sin Sejr. — Men Slaget er langt fra vundet . . . Smuglerne, der ikke kan forstaa, hvor Pigen bliver af, opdager det hele, og da Pigen kommer ned, griber de hende, lukker hendes nye Ven Tom inde i Fyret og sejler bort med den ulykkelige Pige, som de efter at være kommet i Land indespærrer i Møllen. Efter at Tom for at



skaffe Hjælp har indstillet Fyret til at blinke mod Land, begiver han sig paa Ekspedition i det indvendige af Fyret, han opdager en Lem i Gulvet, kryber ned ad en Rebstige, men har ikke tænkt paa, at Vrideren er usolid, og Lemmen smækker i ved hans egen Tyngde og han er indelukket i Fyrkælderens, hvor han desværre for silde har Beviset for Smugleriet lige for sine Øjne, nemlig selve Sprængstoffet. Imidlertid arbejdes der kraftigt for hans Frelse fra Land. Soldaterne, der trods et oprækkende Uvejr er paa deres Post, har set de aftalte Blink fra Fyret og rider i strakt Karriere paa Vej til Landingsstedet, medens Pigen samtidig arbejder paa at komme ud af Møllen. Men hvad skildrer hendes Rædsel, da hun gennem Kikkert fra Møllen ser Fyret i Flamme. Uvejret har nærmet sig fra Havet og et Lyn har ramt Fyrets Gasbeholdning. Nu skal og maa hun ud for at frelse sin Ven fra hans brændende Fængsel. Hun slaar Møllevingernes Bremse fra og med Fortvivlelsens Mod kryber hun ud gennem Møllehatten, entrer ud paa Vingen, og kommer saaledes ned paa Jorden for straks at styrte ned mod Stranden og i en Baad ro ud mod det brændende Fyr. Tom har imidlertid fra sit Fængsel i Kælderens set Røg fra Lemmen og Ildskær gennem Køjlet, der vender ud til Vandet, han tror sig allerede dødsens, da jo mere han

arbejder med at komme op af Rebstigen, der sidder i Lemmen, jo fastere slutter Lemmen. Endelig lykkes det ham ved forfærdelige Anstrengelser halvt kvalt af Røg at komme op. Han styrter rundt nede i Fyret for at finde en Udgang; men over alt møder han kun Ild og Røg! Den unge, modige Pige har ikke svigtet sin Ven, hun er landet paa Fyret og omgivet af Røg og Flammer styrter hun ind i Fyret for at frelse Tom. Hun finder ham nede ved Fyrets Kahyt, styrter ham om Halsen og fører ham op paa Fyrplatformen. Ilden i Fyret har bredt sig mere og mere, og tilsidst naar den til Kammeret, hvor Dynamitten er opbevaret. I sidste Øjeblik naar de to i en Baad bort fra Fyret og Eksplosionen finder Sted. Hele Fyret springer i Luften. Da de nærmer sig Land ser de i det fjerne, at Møllen er i Brand. Pigen har sat den i Gang, da hun flygtede fra den, og Akselen er nu løbet varm og hele Møllen staar i Brand. Kroejeren og Fyrmesteren, som har opdaget Møllebranden, er ved et Tilfælde blevet indespærret i den brændende Mølle. De forsøger paa alle mulige Maader at komme ud, men forgæves. Som et Par Vilddyr styrter de rundt i Ilden. Tom og Pigen er imidlertid landede og Toldsoldaterne, som staar ved Landingsstedet, bliver af Tom ført hen til Skurkens Fængsel, der er et flammende Ildhav. Tom skaffer Adgang til Møllen og de to Skurke styrter rasende ud og overgives i Retfærdighedens Hænder.

Tom faar sin Belønning og iler med sin Elskede til sit Fædrenehjem, hvor han heldigvis kommer tidlig nok til at forhindre Auktionen.

Og takket være Toms unge Brud, „Pigen fra Haldalgyret“, er Hjemmet atter lykkeligt.



202.

# Pigen fra Hidalgo-Fyret.

En ung Irlænders Æventyr i Kolonierne.

Personerne:

Fyrmesteren .....	Hr. Rasmus Ottesen.
»Pigen fra Hidalgo Fyret« ...	Frk. Emili Sannom.
Kroejeren .....	Hr. P. S. Andersen.
Gaardejeren .....	Hr. Ch. Løwaas.
Hans Kone .....	Fru Birkerod Schiwe.
Tom, deres Søn .....	Hr. Emanuel Gregers.

Paa en af de smaa Øer ved Irlands Kyst lever Tom med sine gamle Forældre. Han lever Landboernes nøgterne Liv, den ene Dag gaar som den anden. En Dag, da han læser i Avisen om den nye Verden, griber Udlægsløn ham, og trods Forældrenes Bønner giver han sig Æventyret i Vold og rejser til det store, fremmede Land mod Vest.

Han er saa heldig straks at faa Ansættelse paa Toldkontoret i en af sit Moderlands Kolonier derovre. Dog synes han, at Livet er saa nogenlunde som hjemme. Da staar han pluselig en Dag Ansigt til Ansigt med den største Chance i sit Liv. Der er kommet Telegram fra Regeringen, »at der, uden at man kan begribe hvorledes, indsmugles Masser af



Victoria 15 Juni 1914.



farligt Sprængstof i Landet. Man har set mistænkelige Skibe i Nærheden af Hialgofyret ellers vides intet.»

For Paagribelsen af Smuglerne udsættes der en Belønning paa 3000 Dollars, og Tom faar Tilladelse til at tage af Sted for om muligt at finde Gaadens Løsning. Inden han begiver sig ud paa den farlige Ekspedition, afsender han et beroligende Brev til sine gamle Forældre.

Hialgofyret, som Skibene er set i Nærheden af, ligger ikke langt fra Land og betjenes af Fyrmesteren og Pigen fra Hialgofyret. Ved det nærmeste Landingssted ligger der en Kro og Mølle, der begge ejes af den samme Mand. Efter at denne gennem en Kikkert har observeret Signal



*J. van der Aa Kühle*



fra Fyret, sejler han om Natten ud til Fyret, hvor han modtages af Fyrmesteren og »Pigen fra Hialgofyret«. Fyrmesteren gaar ombord til sin Ven Kroejeren og beordrer Pigen op at passe Fyret, medens de i deres rummelige Baad begiver sig ud paa Smuglerfærd. Det viser sig nu, at Fyret og Møllen er Gemmestedet for det farlige Sprængstof, og at Fyrmesteren og Kroejereren har lavet sig en god, men farlig Biforretning. Efter at have fuldendt Nattens Gerning gaar Kroejereren i Land for at se til sin anden Forretning: Kroen.

Imidlertid er Tom ankommet til Møllen, hvor han faar Mistanke til Kroejereren ved at se hans mystiske Besøg i Møllen, for at udslette Sporane af Sprægstoffet. Han beslutter at udspionere denne fordægtige Mand, der nok kunde se ud til at være andet end Kroejer, og søger derfor Ansettelse i Kroen og faar den. Tom staar allerede bag Skænken og jagttager det brogede Liv der rører sig i Kroen, da Fyrmesteren og Pigen fra Hialgofyret kommer ind i Skænkestuen for at hente Proviant til Fyret. Smuglerne faar nemlig Tillid til den raske unge Mand og beslutter at lade ham hjælpe dem deres Proviant ud paa Fyret. Tom tror allerede, at han staar ved sine Drommes Maal at komme ud paa Fyret, og beslutter hemmeligt at sende et Brev med en Rytter til Toldkontoret. I Brevet staar: Naar jeg blinker mod Land med Fyret send da Toldsoldater«. Men »Pigen« belurer og angiver ham til Fyrmesteren og Kroejereren. Tom skuffes, da han bliver ladet alene tilbage paa Strandbredden, og det bestyrker yderligere hans Mistanke til Fyrmesteren og Kroejereren. Mens disse skjuler Sprængstoffet i Fyrkælderen, beslutter Tom selv at ro ud paa Fyret, han vil se hvad der foregaar derude, selv om det skal koste hans Liv. Han ror derud i en lille Jolle og det lykkes ham virkelig uhæmmerket at naa Fyret og at snige sig forsigtigt op

paa selve Fyrtaarnet. Mens han spekulerer paa en Udvej til at finde Beviserne for Smuglingen, finder han i sin Lomme det Brev fra sine Forældre, han lige har modtaget i Kroen, hvori de skriver, at de snart maa sælge deres lille Gaard og gaa paa Fattiggaaarden.

Pludselig bliver Brevet taget ud af Hænderne paa ham og Pigen fra Hidalgofyret, der skal op og tænde Fyret, staar ved hans Side. For anden Gang har Pigen set ham i en mistænkelig Situation. Han ved hverken ud eller ind og anser sig for fortabt, hvis hun angiver ham for de to farlige Smuglere. Pigen, som allerede har besluttet at overgive ham i Smuglernes Hænder, vil dog først se det mistænkelige Brev og hvad skildrer hendes Forbavselse, da hun ser, at det er et ganske uskyldigt Brev fra Toms gamle Moder. Den Længsel efter Sønnen, der lyser gennem hver Linie i Moderens Brev bevæger den unge Kvinde dybt. Den Skjal af Letsind og Raahed der har dækket hendes oprindelige gode Natur sprænges og en varm Bølge af Godhed stiger op fra hendes Sjæls Dybde og bringer hende til at se med Afsky paa sine tidligere Kammerater. Hun beslutter sig til at hjælpe Tom og denne, hvis Forbavselse er stor, da han i den unge Kvinde i Stedet for en Fjende finder en god Ven, er fra dette Øjeblik sikker paa sin Sejr. — Men Slaget er langt fra vundet. .... Smuglerne, der ikke kan forstaa hvor Pigen bliver af, opdager det hele og da Pigen kommer ned griber de hende, lukker hendes nye Ven Tom inde i Fyret og sejler bort med den ulykkelige Pige, som da efter at være kommet i Land indespærrer i Møllen. Efter at Tom for at skaffe Hjælp har indstillet Fyret til at blinke mod Land, begiver han sig paa Ekspedition i det indvendige af Fyret, han opdager en Lem i Gulvet, kryber ned ad en Rebstige, men har ikke tænkt paa, at Vrideren



er usolid, og Lemmen smækker i ved hans egen Tyngde og han er indelukket i Fyrkælderen, hvor han desværre for silde har Beviset for Smugleriet lige for sine Øjne, nemlig selve Sprængstoffet. Imidlertid arbejdes der kraftigt for hans Frelse fra Land. Soldaterne, der trods et optrækkende Uvejr er paa deres Post har set de aftalte Blink fra Fyret og rider i strakt Karrière paa Vej til Landingsstedet, medens Pigen samtidig arbejder paa at komme ud af Møllen. Men hvad skildrer hendes Rædsel, da hun gennem Kikkert fra Møllen ser Fyret i Flamme. Uvejret har nærmet sig fra Havet og et Lyn har ramt Fyrets Gasbeholdning. Nu skal og maa hun ud for at frelse sin Ven fra hans brændende Fængsel. Hun slaar Møllevingernes Bremse fra og med Fortvivlelsens Mod kryber hun ud gennem Møllehaten, entrer ud paa Vingen, og kommer saaledes ned paa Jorden for straks at styrte ned mod Stranden og i en Baad ro ud mod det brændende Fyr. Tom har imidlertid fra sit Fængsel i Kælderen set Røg fra Lemmen og Ildskær gennem Koojet der vender ud til Vandet, han tror sig allerede dødsens, da jo mere han arbejder med at komme op af Rebstigen, der sidder i Lemmen, jo fastere slutter Lemmen. Endelig lykkes det ham ved forfærdelige Anstregelser halvt kvalt af Røg at komme op. Han styrter rundt nede i Fyret for at finde en Udgang, men over alt møder han kun Ild og Røg! Den unge, modige Pige har ikke svigtet sin Ven, hun er landet paa Fyret og omgivet af Røg og Flamme styrter hun ind i Fyret for at frelse Tom. Hun finder ham nede ved Fyrets Kahyt, styrter ham om Halsen og fører ham op paa Fyrplatformen. Ilden i Fyret har bredt sig mere og mere, og tilsidst naar den til Kammeret, hvor Dynamitten er opbevaret. I sidste Øjeblik naar de to i en Baad bort fra Fyret og Eksplosionen finder Sted. Hele Fy-







ret springer i Luften. Da de nærmer sig Land ser de i det fjerne at Møllen er i Brand. Pigen har sat den i Gang, da hun flygtede fra den og Akselen er nu løbet varm og hele Møllen staar i Brand. Kroejeren og Fyrmesteren, som har opdaget Møllebranden, er ved et Tilfælde blevet inde-spærret i den brændende Mølle. De forsøger paa alle mulige Maader at komme ud, men forgæves. Som et Par Vilddyr styrter de runt i Ilden. Tom og Pigen er imidlertid landede og Toldsoldaterne, som staar ved Laningsstedet, bliver af Tom ført hen til Skurkens Fængsel, der er et flammende Ildhav. Tom skaffer Adgang til Møllen og de to Skurke styrter rasende ud og overgives i Retfærdighedens Hænder.

Tom faar sin Belønning og iler med sin Elskede til sit Fædrenejhem, hvor han heldigvis kommer tidlig nok til at forhindre Auktionen.

Og takket være Toms unge Brud, »Pigen fra Hidalgo-fyret«, er Hjemmet atter lykkeligt.



AL MUSIK faas hos Peder Friis Musikforlag, Frederiks-  
borggade 14. Telefon 8846.

Forlang altid

**C. B. Møller & Co.s Cigaretter.**

Fra de dyreste til de billigste, altid fineste Kvaliteter!

Mineralvandsfabriken

**„SAXO“**

anbefaler Appollinaris og Citronvand.